

Kvindernes internationale Bededag – Svendborg

Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer?



Solen skinnede – både ude og inde – da en lille flok kvinder mødtes i baptistkirken fredag eftermiddag for at være med i det store internationale fællesskab omkring kvinder i bøn.

Traditionen tro begyndte eftermiddagen med servering og god snak – en del af deltagerne mødes kun denne ene gang om året, så tid til snak og fortælling om oplevelser – de private og i ”vore” kirker – er af stor betydning. Bordene var dækket – boller, kage og frugt sammen med kaffe og te stod klar. Rundt i kirken var ophængt skilte med navnene på nogle af de mange øer fra øgruppen Bahamas – fad med vand – blomster og lys for Ukraine, Litauen og Malawi samt

fodspor rundt i kirken dannede en spændende udsmykningsramme, der gav anledning til flere spørgsmål om ”hvorfor” og satte tanker i gang inden gudstjenesten.

Snakken kunne fortsætte længe, men efter ca. ½ time blev den afbrudt og erstattet af fortælling om Bahamas, hvorefter vi var ”klædt på” til at gå i gang med gudstjenesten, som den var forberedt til os af kvinderne på Bahamas.

De indholdsmættede tekster blev læst af den lokale økumeniske kvindegruppe – vekslende med de mange menighedsvar og dejlige salmer, der var foreslået til dagen. Fodsporene udlagt i kirken dannede afslutning på dagens prædiken, hvor Jesu spørgsmål ”forstår I, hvad jeg har gjort mod jer” blev suppleret med et andet nærgående spørgsmål ”hvad har jeg gjort i dag”. Alle blev opfordret til at tage et fodspor og på dette skrive, hvordan man selv kan og vil vise Jesu kærlighed i handling – og så tage fodsporet med hjem som en måde at huske det skrevne på.

Årets indsamlingsprojekter blev præsenteret i ord og billeder, hvorefter vi indsamlede 1633,-kr til de gode projekter.



Igen i år blev det en dejlig dag i godt økumenisk fællesskab – en lille flok fra 5 kirkesamfund og med forskellig etnisk baggrund.

Nogle var med for første gang – flere har deltaget RIGTIG mange år – Gabriella på 4 år var således med til sin 5. bededag – sammen med såvel mor, mormor og oldemor.