

Den 3. marts 2023 kl.14.30 afholdt vi Kvindernes Internationale Bededag i Søstrehusets lokaler i Christiansfeld. Og det blev en velsignet dag i det sønderjyske.

Overskrift for dagen var: " " Jeg har hørt om jeres tro " Efeserbrevet 1,15.

Vi var samlet ca. 60 kvinder og begyndte på dansk vis med et stort kaffebord!

Ellen Bøytler bød velkommen og fortalte om det første indsamlingsprojekt, som i år går til kvindeprojektet i Burundi.

Else-Marie Hjorth fortalte derefter om øen Taiwan, fordi det var kvinderne derfra, der havde lavet vores bedehæfte og tilrettelagt vores liturgi for dagen. Det var en spændende beretning om Taiwan historie og det liv kvinderne dér lever hver dag.

Bodil Noer fortalte om det andet indsamlingsprojekt; Bangladesh. Landet er kun 3 gange Danmarks størrelse, men har 169 millioner mennesker! Fattigdomsgrænsen er sat til ca.10kr om dagen. Bodil har arbejdet i Bangladesh og fortalte levende om fattige børn, hun selv havde været med til at tage sig af på kostskolen, og som nu mange år efter klarede sig godt. En livsbekræftende fortælling om, at det nytter at støtte dem.

Kl.16. Gudstjeneste ved provst Kirsten K. Sønderby. (kort uddrag af en rigtig god prædiken) Efeserbrevet 1,15-18. " Jeg har hørt om jeres tro "

Så fik vi lige et brev fra Paulus, det må være til os han skriver! For det er til de troende i Kristus Jesus: "Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus", en flot hilsen, ikke? Og så kommer der et afsnit om Guds plan for at frelse hele verden ved at sammenfatte alt i Kristus, prøv at se det for jer, Paulus forestiller sig simpelthen, at Kristus lige som skal være alt i alle og gennemtrænge alt og tænke alle tanker og fortrænge al ondskab, så der kun er ham og hans kærlighed tilbage i os alle sammen, det er så opmuntrende sagt af Paulus. Og så kommer det her: "Derfor efter jeg har hørt om jeres tro"!

Han har hørt om vores tro. Hvad har Paulus hørt om min tro? Det var vist ikke så godt, tænkte jeg straks. Har han hørt, at jeg sommetider kan tænke, at jeg er kommet på afstand af Gud, ligesom ikke tænker på ham, i hvert fald ikke ber nok. Har han hørt, at jeg ikke giver alt, hvad jeg har til de fattige, men de facto beholder det meste for mig selv. Har nogen fortalt ham, at jeg, når jeg læser og hører de små beretninger om kvinders liv og tro, som vi hører i dag i denne gudstjeneste, kan tænke, at jeg er et utaknemmeligt skarn af en kvinde, som ikke engang altid får sagt tak for alt det gode jeg har? Jeg har hørt om jeres tro siger Paulus til os i brevet.

Men så læser jeg det igen, og så er det jo faktisk ikke sådan, han siger det: Han siger "Derfor efter jeg hørt om jeres tro på Herren Jesus Kristus og om jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner" Sikke en lettelse. Men han har også hørt, at vi har en tro som har brug for at han beder for den: "Jeg beder om at Vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke" Paulus har simpelthen hørt det om os, at vi længes efter Gud. Det er den tro han har hørt om. Han har hørt at vi er inderligt glade for det vi hører i evangeliet at Jesus siger om menneskelivet og om Gud.

Han har hørt, at vi håber på, at Gud virkelig skal blive alt i alle i Jesus Kristus, så alt ondt og farligt og forfærdeligt skal trænges ud af vores verden og vores liv og ud af os. Han ved, at vi ville elske at blive fyldt af visdoms og åbenbaringsånd, så vi kan erkende ham. Han har hørt, at vi ønsker os, at vores hjertes øjne må blive oplyst og udfyldt af håb.

Jeg tror han har hørt sandheden om os, ham Paulus.
For jeg længes efter alt det. Måske gør I også? Må det ske på hans bøn.
Amen

