

## Inspirationsdagen d. 30 januar 2016 i Østermarie på Bornholm.



Inspirationsdagen er en forberedelsesdag til Kvindernes internationale bededag d. 4 marts, hvor kvinder fra 170 lande samles til bøn og på hver deres sprog beder de samme bønner fra solopgang på Vestsamoa og indtil den sidste samling finder sted på øen Amerikansk Samoa i Stillehavet. I år er bededagshæftet og bønnerne udarbejdet af Cubanske kvinder og temaet er: ” **Tag imod Guds Rige ligesom et lille barn**”

Vi samledes 65 kvinder (heraf de 17 fra Baptistkirken i Rønne) fra frikirker og folkekirke lørdag d. 30 januar, hvor vi i år var inviteret til Sognegården i Østermarie.

Dagen var på flot vis forberedt og ledet af Elsa Munch Hansen og Karen Marie Pedersen. Igen i år var Inger- Lise Lollike, formand for Danmarks økumeniske Kvindekomite inviteret og talte på sin sædvanlige inspirerende måde,



denne gang ud fra Markus evangeliet 10.13-16: ” OM at tage imod Guds rige som et lille barn” Senere på dagen viste hun billeder fra Cuba og fortalte lidt om landets beliggenhed, historie, geologi og politiske forhold. Det der gjorde mest indtryk var nok, at nye undersøgelser viste, at de kristnes rettigheder i Cuba de senere år var blevet mere og mere krænkede; men at kirkerne på trods af dette voksede.

Det er altid dejligt at mødes på tværs af kirkesamfund og være forenede i en fælles tro på Jesus Kristus, at tale sammen, være i fælles bøn og glad lovsang. Samtalen gik da også godt i de forskellige grupper, hvor vi alle fik uddelt de 5 samme spørgsmål, hvoraf det ene lød: Hvorfor er det så svært, når det er så enkelt? (At tage imod som et lille barn)

Snakken gik også livligt under formiddagskaffen med rundstykker, ved den gode middag lavet efter en Cubansk opskrift og under eftermiddagskaffen med lækre hjemmebagte kager.

Kl. 15 afsluttede Ebba Flinck med en tak for den fine beværtning, den gode dag og oplyste at næste års inspirations dag bliver i Pinsekirken i Rønne. Til slut takkede vi Gud og sang den sidste salme: **Nu slutter den dag, du har givet os, Herre,**

Hvori et af versene lyder: **Dog ved vi jo Gud, at din verden ej sover, fra andre folk er din pris på vej. Mens kloden bevæger sig frem gennem rummet, går takke-og lovsang et sted imod dig.**

Ved Elisabeth Lind

