

Inspirationsdag i Kollund, 30. oktober 2015.

Nu har det sydlige Jylland også arrangeret en Inspirationsdag for DØK, Danmarks Økumeniske Kvindekomité. Vi var samlet ca. 20 kvinder fra Kongeåen og til syd for Flensborg. Vi var hos Mariadøtrene i Kollund og fik der en dejlig eftermiddag.



Vi mødtes udenfor i det dejlige efterårsvejr og indledte dagen med bededagsbønnen, som den første formand for DØK, Margrethe Askholm har lavet. Derefter var der en kort orientering om, hvem Mariadøtrene er, og vi deltog i deres vesper kl.15. Det var en rigtig fin måde at starte et fælles

samvær på.

Formanden fra DØK, Inge-Lise Lollike, havde taget turen fra Hedehusene for at være med.

Der blev tændt lys for Danmarks bededagspartnere i Litauen, Ukraine og Malawi. Inge-Lise Lollike gav en dejlig orientering om næste års bededag, hvor det er søstre fra Cuba, som har lavet vores materiale og gudstjeneste. Vi fik landet placeret på en globus, så etnografika derfra og fik en lille smagsprøve på juice også fra Cuba.

Ja, og kaffebordet var dækket med hvide duge, hvorpå der lå hjemmebroderede lyseduge i farver, som passede til Cubas flag, som er rødt, blå og hvidt. Servietter og blomster var også i flagets farver. Mariadøtrene havde haft





mod på at prøve kageopskriften, som står i materialet – og vi andre nød kagen i fulde drag.

Inge-Lise Lollike sluttede dagen af med at læse teksten fra Markus 10,13-16. Til afslutning sang vi "Den dag, du gav os, er til ende".

Det er rigtig dejligt med sådan en dag, hvor man mødes, ser nogle af dem fra den danske bededagskomite og bliver

præsenteret for materialet til næste års bededag. Jeg tror, at vi alle fik lyst til at have øjne og øre åbne for, hvad der nu kommer af nyt fra Cuba, som vi kan tage med til bededagen.

Kirsten Gubi Kristensen

