

Inspirationsdag i Sorø

Danmarks Økumeniske Kvindekomite havde indbudt til en inspirationsdag forud for den økumeniske bededag, der afholdes 4. marts, og trods snevejr stævnedes ca. 30 kvinder sammen fra forskellige dele af Sjælland.

Inspirationsdagen blev denne gang afholdt i Frikirken, missionsforbundets kirke, i Sorø. Der var repræsentation fra Folkekirken, Katolsk Kirke, Missionsforbundet og Baptistkirken.

Dagen begyndte kl. 9.15 med et veldækket morgenbord med lune boller, og snakken gik livligt omkring bordene. Kl. 10.00 startede dagen i en festligt pyntet kirkesal. Der var



cubanske flag i de blå, rød og hvide farver, en fin buket af hjemmelavede jasminer, den cubanske nationalblomst, samt et bord med frugt og andre produkter fra Cuba, da det i år er kvinder fra Cuba, der har lavet materialet til bededagen.



Lena Hansen fra Frikirken bød velkommen, hvorefter Marianne Christoffersen tog over og introducerede dagen.

Efter et par salmer blev vi introduceret til livet på Cuba i ord og billeder, og Inge-Lise Lollike, formand for DØK, Danmarks Økumeniske Kvindekomite, fortalte bl. a., at der i dag er et stigende antal kirkenedlæggelser på Cuba samt krænkelser af de kristne.

Inge-Lise Lollike gav derefter et bibeloplæg ud fra dagens tekst, »Tag imod Guds rige som et lille barn«. I oplægget skildrer Inge-Lise Lollike børns forhold på Jesu tid. Børn var retsløse og uden magt. Der var kun én patriark i hjemmet, der bestemte, nemlig faderen. Jesus bryder denne retsløse tankegang ved at sige »lad de små børn komme til mig«.

Efter endnu en salme dannede bibeloplægget udgangspunkt for gruppedrøftelser ud fra et antal spørgsmål samt bøn for børn ud fra billeder af børn fra forskellige verdensdele.

Bibeloplægget sluttes med, at vi synger »Ingen er så tryk i fare«, og herefter introducerer *Lena Hansen* til et kreativt værksted, hvor vi alle fik mulighed for at prøve at lave en jasmin i papir.

Middagen bestod af den cubanske ret »Picadillo cubano« (opskriften står i bededagshæftet) samt is til det dessert. Det var en spændende og særdeles velsmagende cubansk ret, som varmt kan anbefales at prøve.



Eftermiddagens tema var »Hvordan var din vej ind i Guds rige?«

Her fortalte *Lise Willer*, formand for Baptisternes Kvindenetværk, samt 4 andre deltagere om deres meget forskellige indgang i Guds rige. Det var meget inspirerende.

Endelig sluttede programmet med »Sange, vi aldrig glemmer«. Denne del blev ledet af *Anne-Lies van der Meer* fra Holbæk, der både sang en fantastisk solo samt ledte fællessangen. En dejlig dag var til ende, og blev afsluttet med kaffe og cubansk æblekage med kanelfyld.

- *Elin Hansen*