

Inspirationsdagen på Bornholm d.31.1.15

I år foregik inspirationsdagen i Nexø Frikirke, hvor ca. 60 kvinder fra



forskellige kirkesamfund blev budt velkommen af Mona Lise Jensen, som ledede os dygtigt gennem hele dagen. Frikirkens cafe var selvfølgelig smukt pyntet med lys, blomster og servietter med farverne fra billedet af de 6 flamingoer, som bøjer sig ved Jesu fødder, for i denne ydmyge handling er der tilgivelse, fred og kærlighed."

Formiddagens bibeltime under overskriftens tema: "Forstår I, hvad jeg har gjort mod jer?" blev ledet af Inge Lise Lollike, som med stor indlevelse førte os gennem teksten fra Johs 13,1-17. Inge Lise evnede på en speciel måde, at få os til at grave dybt i teksten og forstå de små detaljer.

Når Jesus vasker fødderne på disciplene, er det et totalt brud på samfundets almindelige orden, og når han gør det, er det for at slå fast, at han med sin kongemagt ikke kommer for at lade sig betjene men for at tjene. Når han insisterer på at vaske disciplenes fødder, er det for at lære

dem at tage imod Guds kærlighed. På samme måde skal vi være villige til at modtage Guds kraft og kærlighed, Guds nåde og tilgivelse, ja alt, hvad Gud vil give os. Først da er vi i stand til at tjene hinanden i kærlighed.

- Dette var bare en meget kort opsummering af alle de tanker Inge Lise hjalp os med.

Efter en dejlig frokost fortalte Mona



Lise os gribende om, hvordan hun i Nexø Frikirke mødte kærlighed, omsorg og

hjælp efter at hendes 34 årige søn døde af sygdom i sommeren 2014. Derefter delte vi os i smågrupper og talte sammen om, hvordan vi i vores hverdag kan være med til at bringe den velsignelse og kærlighed, vi selv har modtaget videre til dem, der har behov. Vi drak kaffe med dejligt hjemmebag og sagde tak for en fin dag og drog



hver til sit ud i en regn/sjap-våd, kold og grå eftermiddag med ny inspiration til vort daglige liv.

Lisbeth Grønnegaard