

Kvindernes Internationale Bededag i Taastrup 6. marts 2020

Igen i år var der forventning i luften op til Bededagen. Jeg havde mødt flere, der inden dagen havde givet udtryk for, at de glædede sig! I en kø et i et supermarked, lød det bagfra, da jeg var ved betalingen: "Jeg kommer, og jeg glæder mig!" En kvinde fra et andet kirkesamfund havde genkendt mig!

Selve Bededagen havde kvinder fra Baptistkirken, Den Katolske Kirke, Den Koptisk Ortodokse Kirke og Folkekirken forberedt; alle opgaver fordeles i gruppen på planlægningsmøderne, sådan at ikke kun værts-kirkesamfundet står alene med alle de praktiske opgaver. Det har vi god erfaring med.

Vi begyndte med at spise Afrikansk Gryde sammen – der var flere forskellige krydderistyrker. Alle var glade for maden. Til kaffen havde vi også brugt opskriften på Banantærte. Mens kaffen blev drukket, blev der vist billeder og fortalt om Zimbabwe. En del afrikanske kvinder deltog, men desværre havde vi ikke fundet nogen fra Zimbabwe.

Så var det tid til gudstjenesten i kirkerummet. Vi følger teksten, som den står i heftet, så vi kan være så tæt som muligt på de kvinder, der har arbejdet med teksten og arbejdet for, at vi kan være fælles over alverdens grænser. En afrikansk kvinde (fra Guldkysten) og to unge piger kom gående ind med lys og tændte de tre lys for kærlighed, fred og forsoning.

Vi var 40 kvinder og 1 mand. Kontant blev der samlet kr. 4.787,50 ind – og dertil kommer MobilePay.

Da det var tid til at skilles igen, var det med glæde og taknemmelighed over fællesskabet i Kristus på tværs af de daglige "kirkegrænser".

Inge-Lise Lollike

