

Kvindernes Internationale Bededag i København. Jerusalemskirken, Metodistkirken Fredag d. 2. marts 2017, 15.30 - ca. 17.30



Vejret var absolut ikke med os i år. Dagen i dag var den dag, København skulle have sne og dårligt føre, men det blev alligevel en fin dag - godt tilrettelagt. Teksten fra kvinderne fra Surinam havde været god at arbejde med – en god inspiration til dagen.



Eftermiddagen startede med gudstjeneste kl. 15.30 i kirken.

Et lille bord var sat op med frugter, der skulle symbolisere Surinam. Ved



indgangen til kirken fik alle udleveret en lille udklippet skildpadde og blyant/kuglepen. Forklaring på skildpadden fulgte senere.

Marianne Plum bød velkommen til dagen.

Og gudstjenesten kunne begynde.

I år var det igen muligt at følge teksten i hæftet. Der var lavet specielt salmeblad til dagen, da en af salmerne ikke stod i salmebogen.



Dejligt var det med organist og kirkens kor, som medvirkede under gudstjenesten med 2 sangindslag.



Metodistpræst Charlotte Thaarup prædikede over dagens tekst, 1. Mosebog, kap. 1, v. 1-31. "Gud så, at det var godt". En rigtig god prædiken med indhold, som virkelig gav stof til eftertanke.

Anette Macko, som ledede gudstjenesten, fortalte om meningen med skildpadden, og der var tid til at skrive egen forpligtelse på bagsiden.

Béatrice Wittlinger og Fanny Worm fortalte om årets to projekter. Derefter gik vi op og afleverede kollekt i den ene skål og skildpadden i en anden skål under ledsagelse af musik. I år var der også mulighed for at betale via MobilPay, spændende at se, hvordan det virker både her i København og på landsplan. Anette læste nogle af forpligtelserne op, og det var gode ting, der stod.



Efter gudstjenesten gik vi ned i krypten til den længe ventede kaffe, boller og



æblekage. Vi havde dækket til 50. Der var hængt guirlande op med Surinams flag, og bordene var dækket med krus – næsten i flagets farver ☺ Inger Harbo Andersen havde lavet små dukker i dragter fra Surinam og fra Skandinavien. Dem måtte vi tage med hjem for et beløb til kollekten. Også Tom's mini-skildpadder var der på bordene.

I kirken var vi været o. 45, kvinder og enkelte mænd deltog, men p.gr. af vejret gik flere efter gudstjenesten. Men o. 25 gik med i krypten, og snakken gik godt rundt ved bordene. Flere af os ses jo kun denne ene gang om året.



Eva Marseille fra Frelsens Hær fortalte levende om Surinam. Hun og hendes mand var gennem en årrække udsendt til den del af verden, som også omfatter Surinam. Spændende at høre om, men vi skulle jo også slutte.



Kollekten, der blev indsamlet var 2332 kr. inklusiv dukkesalg, sendes videre. MobilPay beløbet kender vi ikke beløbet på endnu.



Næste år 1. fredag i marts (1. marts) 2019 mødes vi igen til Bededagen hos Vanløse Frikirke, Dansk Missionsforbund, i Vanløse.

Tak for i år og på gensyn i 2019.

På komitéens vegne
Marianne Plum