

Mødet i Vejlbj Kirke, Risskov

Cubas nationalblomst Jasminen var et vigtigt symbol på dagen, idet den minder om det cubanske folks modstandsvilje og kamp for frihed. Desuden minder jasminen i dag de cubanske kristne om deres vilje til i fællesskab at bygge Guds rige, der ligesom blomsten giver vellugt og skønhed til livet.

Ligesom de tidligere år var det et medlem af kirken, som var mødeleder. Først blev bibelen, frugt og grønt samt lys båret ind i en procession, som bestod af medlemmerne af udvalget i Aarhus. Herefter bød mødelederen velkommen til en god skare af fremmødte.

Efter denne indledning begyndte vidnesbyrd på vidnesbyrd at fylde kirken. Man blev opfordret til at hilse på hinanden efter de første vidnesbyrd.

Der blev sunget mange salmer ind imellem.

Taleren i år var sognepræst Lena Kjems, som indledte sin prædiken med oplæsning fra Esajas 11, 1-10, og alle var med i et dobbelt halleluja. Herefter læste præsten fra Markus 10, 13-16 og gik lige over i sin prædiken, hvor hun inddrog erfaringer fra sit ophold i USA i sit møde med en cubansk kvinde. Lena Kjems indflettede nationalblomsten i sin prædiken, og man følte sig berørt af og i stand til at identificere sig med det personlige udgangspunkt, som Lena K. havde valgt. Mantraet var hele vejen gennem prædiken "Lad de små børn komme til mig", hvilket gav en profetisk dimension ind i prædiken.

Herefter en stille stund til refleksion.

Efter en salme omtaltes kollektens formål i år, og der blev herefter samlet ind til:

Den Lutherske Brødremenighed i Albanien, som i år bl.a. prioriterer kvindernes ledertræning, Apostolsk Kirkes børnearbejde i Zambia, som i år prioriterer medarbejdertræning og opstart af børneklubber rundt om i landet, ligesom en mindre del af kollekten også i år vil gå til vore bededagspartnere i Litauen, Ukraine og Malawi og endelig en mindre del til kontoret i New York, som

oversætter bedehefterne hvert år til alle medlemslandenes sprog.

Herefter fortsatte vidnesbyrdene og salmesangen.

Læseren oplæste løbende bønnerne anført i bedeheftet og lederen kommenterede ind imellem også som anført i bedeheftet, og menigheden bidrog med bønner anført i heftet. Sammenlagt gav dette en god oplevelse af samhørighed i løbet af mødet i Vejlbj Kirke.

Gudstjenesten sluttede med udsendelse, velsignelse og salmesang.

Der var ca 50 deltager fra forskellige menigheder i Aarhus og omegn samt fra Vejlbj sogn. Af de 50 deltagere spiste de 38 efterfølgende med i kirkens rummelige sognegård. Maden blev tilberedt af medlemmer af udvalget og af sognepræsten. Menigheden bød på drikkevarer. Fællesspisningen giver hver år anledning til at udveksle og knytte netværk med andre kirkesamfund end ens eget, hvilket også er en del af formålet med dette fællesarrangement efter gudstjenesten. Man genser også ofte gamle bekendte, som man møder eller engang har mødt i andre økumeniske/tværkirkelige sammenhænge. Der var en rigtig god stemning og som sædvanlig livlige samtaler med bordene.

Endelig præsenterede repræsentanterne af udvalget/komitéen sig, og der blev spurgt om de havde gæster med fra andre menigheder eller kirkesamfund i byen, hvorefter disse præsenterede sig.

Hilsen Ingeborg Balslev

