

Kvindernes Internationale Bededag i København, Vanløse Frikirke. Fredag d. 7. marts 2014, 15.30 - ca. 17.30



En flot dag - godt København. Teksten inspirerende at Der var mange og kirkerummet.

Eftermiddagen nye lokaler i Vanløse år var hjemmebagte Et lille tableau med beduiner osv. var at vise, at vi var i Ægypten.



tilrettelagt blev det i igen i år i fra de ægyptiske kvinder var dejlig og arbejde med. muligheder i udsmykning af kvinderne

startede med socialt samvær i de helt Frikirke. Godt traktement, som igen i boller og hjemmelavet æblekage. kameler, opstillet for



Vanløse Frikirkes præst, Ruben Andersen-Hoel, fortalte om stedet, hvor vi var og om "Grøn Kirke", hvad det navn egentlig dækker.

Bente Marie Braarud fra Københavner-komitéen fremlagde Baptistkirkens projekt, og Béatrice Wittlinger fremlagde Metodistkirkens projekt.

Inger Harbo Andersen havde - traditionen tro - sin bod med dejlige strikkede ting. Disse blev solgt til fordel for Bededagen.

Kl. 16.30 begyndte vi i kirken, som var smukt pyntet med tulipaner og ægyptiske flag på altret. Trappetrinene var draperet ved blåt velour, symbol på vandet, bloklys og sten. Ved indgangen fik alle udleveret et fyrfadsllys, som skulle bruges senere i gudstjenesten.

Marianne Plum bød velkommen til dagen og speciel velkomst til Karmen Wadei Riad fra Ægypten, som vi havde indbudt til at fortælle om Ægypten. Karmen arbejder i det daglige som vejleder i jobcenter København og desuden som tolk.



Fire kvinder i forskellige dragter, som angivet i teksten, kom ind under gudstjenesten, ledsaget af ægyptisk musik (den samme, der var brugt til introitus).



Gudstjenesten fulgte ret nøje teksterne med salmesang og kollektindsamling.

Under kollektindsamlingen var der lejlighed til at tænde det udleverede lys og sætte det på et bord nedenfor altret.

Mere end 50 kvinder og en enkelt mand deltog i dette års Bededag i København.

Kollekten blev på 3.993,- kr., som er sendt videre.



Desuden er

der sendt 300,- kr. fra Ingers strikkebod.

Næste år 1. fredag i marts 2015 mødes vi igen til Bededagen og denne gang hos Folkekirken, sandsynligvis i Enghave Kirke på Vesterbro.

Tak for i år og på gensyn i 2015.

På komitéens vegne
Marianne Plum

